

Fietstocht Taalwetenschap 2008: Belle, Floris en trilveen **25 juni 15.15-18.00**

We vertrekken om ongeveer kwart over drie vanaf het Academieplein en gaan dan noordwaards de stad uit (zie <http://www.slotzuylen.nl/bezoek/fietsroute/>). Eerst langs de Oude Gracht, maar al spoedig wordt het de Vecht. Dit riviertje splitste zich lang geleden ten zuiden van de stad af van de Kromme Rijn, bij het Romeinse ford Fectio (huidige ford Vechten). De Vecht mondt nu bij het Muiderslot uit in het IJsselmeer en vormt het decor van een fraaie fietstocht langs diverse buitens die rijke kooplieden in de 17e eeuw lieten aanleggen. Maar zover gaan we vandaag niet. We laten aan de rand van de stad de Belles links liggen, en zijn dan buiten. De weg heet Zandpad, maar dat is het al lang niet meer. Al spoedig zien we rechts slot Zuylen. Hier werd op 20 oktober 1740 Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken geboren, beter bekend als Belle van Zuylen. Zij was een van de belangrijkste Nederlandse schrijfsters uit de 18^e eeuw. Sinds 1985 heeft de Universiteit Utrecht een wisselleerstoel die naar haar is genoemd. We hebben helaas geen tijd om een bezoek te brengen aan het slot en de tuinen, die zeer de moeite waard zijn.

We fietsen door het dorpje Oud-Zuilen. De meeste dorpen hier hebben een meer dan duizendjarige geschiedenis en ontstonden toen de veenontginning ter hand werd genomen. Buiten het dorp zien we een fraaie wipmolen en watermolen. We gaan over de rondweg, en komen in het domein van de Maarsseveense Plassen. Deze plas is in de huidige vorm nu juist niet door veenontginning ontstaan, maar het dieper liggende zand is gebruikt om in de jaren zestig de Utrechtse wijk Overvecht aan te leggen. De plas wordt wel omringd door vogelrijke, voormalige ontginningsgebieden die we doorsteken om uiteindelijk in Oud-Maarsseveen te belanden. Vandaar ben je zo via de oude ontginningsdijk in Tienhoven, waar we het fietspad door de Tienhovense Plassen nemen. We stevenen op De Trouwe Waghter af, een mooi wipmolentje uit 1852. Let op het geheel houten schutsluisje. Even verder gaan we door een fietssluis en komen dan in een erg mooi gebied, het Noorderpark, waar je je nog in het oude landschap waart. Er zijn vast de nodige grauwe en andere ganzen te zien. We rijden hier langs de Tienhovense vaart, gegraven in 1824 en bedoeld als verbinding van Maarssen en Breukelen met de Eem (maar het laatste stuk is niet gelukt). Links passeren we een eendenkooi die al in 1811 is gebouwd en nu bezit is van Natuurmonumenten. Laten we in deze buurt maar even pauzeren.

Na wederom een fietssluis zien we rechts over de weilanden de oude kerk van Westbroek. We passeren het begin van een wandelpad (het Bert Bospad) daar naartoe, dat langs hersteld moerasbos en trilveen (beloopbaar veen dat als een matras op water ligt) loopt. Helaas mogen we er met de fiets niet door. Als we de bossen naderen komen we bij Egelshoek, en hier zou in 1295 Floris V door edelen gevangen zijn genomen, net buiten het gebied van Utrecht. Want hier loopt een zeer oude, en zeer lang omstreden grens tussen het Sticht van Utrecht en het graafschap Holland. Pas in 1535 heeft de bisschop van Utrecht definitieve grenspalen laten zetten, en kort daarna werd voor het eerst Hollandse Rading genoemd. Rading komt van raaiing, wat grens betekent. Overigens werd de definitieve grens pas in 1715 door de Staten van Holland en Utrecht vastgesteld.

Na de passage van het spoor en de A27 nemen we het fietspad door de weilanden naar Maartensdijk dat we bereiken bij de zeer oude boerderij Koddestein uit de 15^e eeuw. Oostelijk van het dorp gaan we de Prinsenlaan in, een vrij lastig te berijden pad. Links is het fouragegebied van de dassenkolonie die in de bossen huist. Nadat we de provinciale weg overgestoken zijn, komen we in Beukenburg. Hier is het oude landhuis in de jaren dertig al gesloopt, maar het Utrechts Landschap heeft een paar jaar geleden ingestemd met de bouw van een moderne versie. Ben benieuwd naar jullie mening daarover. Genoeg beuken hier, en die blijven er, ook als we links het Leijensepad richting Bilthoven nemen. In de nieuwbouwwijk loopt het fietspad langs het traject van de oude weg, en we passeren de laatste, verscholen boerderij De Voorst, die in de jaren tachtig als burgemeesterswoning is gerestaureerd. Over het spoor zijn we dan snel bij Villa Beukenoord, Koppellaan 2 (GB).